

# **Geboorte van Christus**

**Festival of nine lessons and carols**

Kerstavond 2024

22.00 uur

Ontmoetingskerk

Dordrecht-Sterrenburg



k=koor, a=allen, vg=voorganger

**Intrede koor** Lied 498 : 1k, 2k, 3k, 4a en 5a

**Woord van welkom**

**Kaarsen worden aangestoken**

**Lied 458 koor**

**Drempelgebed**

**Lied 458 koor**

**Gods gelofte en groet**

vg Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt die dichtbij ons is gekomen als een mens onder de mensen in zijn Zoon.

a Amen.

vg De engelen zingen de glorie van God, de hemel juicht over het werk van zijn handen. Vrede voor jou en vrede voor u van Jezus Christus, onze Heer, en van de Heilige Geest die ons samen brengt. We mogen Gods gloria, goedheid en vrede ervaren.

a Amen.

**Lied 483** 1a, 2k, 3a (meerstemmig)

## LICHT

**Lezing** Genesis 1 : 1 t/m 5 en 16 t/m 19

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.

God zei: 'Laat er licht zijn,' en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis; het licht noemde Hij dag, de duisternis noemde Hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

God maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heersen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. Hij plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om te heersen over de dag en de nacht en om het licht te scheiden van de duisternis. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.

**Lied 600** 1k, 2a, 3k, 4a, 5a

## EEN ZEGEN VOOR DE MENSHEID

**Lezing**            Genesis 22 : 15 t/m 18

Toen sprak de engel van de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. Hij zei: 'Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt gedaan, omdat je Mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal Ik je rijkelijk zegenen en je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen. Want jij hebt naar Mij geluisterd.'

**Lied 500**            1k, 3k, 4a en 5a

## BELOFTE VAN VREDE

**Lezing**            Jesaja 9 : 1 t/m 6

Het volk dat in duisternis ronddoelt  
ziet een schitterend licht.  
Zij die in het donker wonen  
worden door een helder licht beschenen.  
U hebt het volk weer groot gemaakt,  
diepe vreugde gaf U het,  
blijdschap als de vreugde bij de oogst,  
zij jubelen als bij het verdelen van de buit.  
Het juk dat op hen drukte,  
de stok op hun schouder, de staf van de drijver,  
U hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds.  
Iedere laars die dreunend stampte  
en elke mantel die doordrenkt is van bloed,  
ze worden verbrand,  
ze vallen ten prooi aan het vuur.  
Een kind is ons geboren,  
een zoon is ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders.  
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,  
Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.  
Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede  
voor de troon van David en voor zijn koninkrijk;  
ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid  
en staan vast voor altijd en eeuwig.  
De HEER van de hemelse machten  
brengt dit in zijn vurige liefde tot stand.

**Lied 460**          refrein allen, coupletten koor

**Gedicht**          Vredevorst en Zijn rijk - Inge Lievaart

Hij is niet uit de lucht komen vallen  
daar in Bethlehem  
al klonk er de boodschap en het lied  
van engelen  
maar heeft moeten groeien  
vanuit een vormeloos begin –  
er was alleen maar een woord  
dat mocht worden geloofd  
en dat Zijn moeder ontvankelijk maakte  
Ook de vrede  
zal niet uit de lucht komen vallen  
als een warm zacht kleed over ons heen  
maar wil groeien  
daar waar geen plaats is  
vanuit een belofte  
die mag worden geloofd  
en die ontvankelijk maakt  
tegen alle bedenkingen in –  
wat je niet zien kunt  
nog niet zien kunt  
het rijk van vrede  
het groeit al  
het kiest mensen:  
om gestalte te geven  
handen en voeten  
hier en nu

## WIJS BELEID

**Lezing**          Jeremia 23 : 1 t/m 6

Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en verstrooien – spreekt de HEER. Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verstrooid en verdreven, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga Ik jullie zoeken: Ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. Wat er nog van de schapen over is, zal Ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen Ik ze verdreven heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat Ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël veilig wonen. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.

**Lied 466**      1k, refr. a, 2k, refr. a, 6a

## AFKOMST VAN JEZUS

**Lezing**      Matteüs 1 : 18 t/m 25a

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in stilte te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ Dit alles is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent: ‘God is met ons’. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam zijn vrouw bij zich, maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebarnd had.

**Lied 473**      1a, 2k, 3a

**Gedicht**      Die naar menselijke gewoonte – Huub Oosterhuis

Die naar menselijke gewoonte  
met een eigen naam genoemd werd  
toen hij, in een ver verleden  
werd geboren, ver van hier  
die genoemd werd: Jesjoe, Jezus  
zoon van Jozef, zoon van David  
zoon van Jesse, zoon van Juda  
zoon van Jacob, zoon van Abram  
zoon van Adam, zoon van mensen  
die ook zoon van God genoemd wordt,  
heiland, visioen van vrede  
licht der wereld, weg ten leven  
levend brood en ware wijnstok  
die, geliefd en onbegrepen,  
werd bewaard in taal en teken  
als een eeuwenoud geheim  
als een wachtwoord doorgegeven  
als een vreemd vertrouwd verhaal

die een naam in mijn geheugen  
die de stem van mijn geweten  
die mijn waarheid is geworden:  
hem gedenk ik hier en noem ik,  
als een dode die niet dood is  
als een levende geliefde  
die gekozen heeft te leven  
voor de armsten van de armen  
helpman, reisgenoot en broeder  
van de allerminste mensen  
die, ten dage dat hij rondging  
door de dorpen van zijn landstreek,  
mensen aantrok en bezielde,  
hen verzoende met elkaar  
die niet steil en ongenaakbaar  
niet hooghartig, als een heerser,  
maar in knechtsgestalte leefde  
die zijn leven voor zijn vrienden  
prijs gaf, door een vriend verraden,  
die, getergd tot op het kruis,  
voor zijn vijand heeft gebeden,  
die, van God en mens verlaten,  
is gestorven als een slaaf,  
die gestrooid is in de akker  
als het kleinste van de zaden,  
die daar wacht een lange winter  
in de stilte van de dood,  
die als graan geoogst zal worden  
die als brood verdeeld wil worden  
om in mensen mens te worden  
die, verborgen in zijn God,  
onze vrede is geworden,  
onze ziel tot rust gekomen,  
die ons groet vanuit zijn verte  
die ons aankijkt van dichtbij  
als een kind, een vriend, een ander  
hem gedenk ik hier, hem noem ik  
en beveel hem bij je aan  
als je levende geliefde  
als de mens die naast je is.

## DE GEBOORTE VAN JEZUS

**Lezing** Lucas 2 : 1 t/m 7

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

**Lied 503** 1a, 2a, 3k, 4a

## GOED NIEUWS

**Lezing** Lucas 2 : 8 t/m 14

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 'Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.'

**Lied 507** 1k, 2a, 3k, 4a

## MARIA BEWAARDE AL DEZE WOORDEN

**Lezing** Lucas 2 : 15 t/m 20

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.' Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loefden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

**Lied 739**            1 en 3 allen, solo koor en 6 allen

**Gedicht**            Verbum supernum prodiens – Willem Barnard

Het hoge woord der eeuwen  
het woord van eeuwigheid,  
het hoge woord van vrede,  
dat moet de hemel uit!  
Wij roepen hier beneden:  
God, maak Uw woord een feit!

Want uit de loop der tijden,  
van keer en wederkeer,  
van dood en leven beide,  
de golfslag der natuur,  
zal ons dat woord bevrijden  
en halen door het vuur.

Daag op in onze harten,  
laat ons Uw licht opgaan,  
omdat geen mens op aarde  
met minder kan volstaan:  
niemand kan U verklaren,  
maar allen gaat Gij aan.

Dan zal ons niet verslinden  
de lange winternacht,  
dan worden wij als kinderen  
bij U naar huis gebracht,  
dan zullen wij daar vinden  
alwie U heeft verwacht.

## **HIJ DIE U ROEPT IS TROUW**

**Lezing**            1 Tessalonicenzen 5: 1 t/m 11, 23, 24

Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit zal gebeuren, want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. Wie slaapt, slaapt 's nachts, en wie zich bedrinkt, is 's nachts dronken; maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. Want Gods bedoeling met ons is niet



dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met Hem zullen leven. Dus troost elkaar en wees elkaar tot steun, zoals u trouwens al doet.

Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

**Lied 470**            1k, 4a, 5k, 7a

**Gedicht**            Blijf Het Verhaal vertellen – Freek de Jonge

We trekken Het Verhaal  
als ooit de Vlaamse primitieven  
niet langer vol verlangen naar ons toe  
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven  
Laten de oren hangen naar het consumptieve  
Zijn de strekking moe  
Daar komt het machteloos besef bij  
na elk appèl op het geweten  
je doet het toch nooit goed  
Wijs laten wij ons door niemand maken  
Woorden die ons moeten raken zijn versleten  
en zo zakt de moed

We hebben geen behoefte meer aan vragen  
waar we geen antwoorden op weten  
en nog het minst van alles  
zitten we te wachten op een preek

Maar wat blijft er over van een wereld  
zonder geloof in goed en beter  
Wat moet er worden van ons leven  
als de geest ontbreekt?

Blijf Het Verhaal vertellen  
De wereld kan niet zonder  
en ieder pasgeboren kind  
is behalve een mysterie  
bewijs van het wonder  
dat het leven steeds opnieuw begint

**Gebed voor de Kerstnacht**

**Diaconale mededelingen / Inzameling van de gaven**

Collectebestemming    Adventsactie Voedselbank (iets extra's voor de bezoekers  
van de Voedselbank in de maand januari)

**Slotlied**            Lied 481 allen

## Zending en zegen

**Orgel** Fanfare – Jacques-Nicolas Lemmens

Voorganger

Organist

Lector

Koster

Ouderlingen

Diaken

Koor van gemeenteleden

Technici en kopieergroep

Ds. Dick Steenks

Myong-hee Chon m.m.v. Peter de Bruin, trompet

Ina Hoogland

Leo Simpelaar

Herman Riet en Corien Simpelaar

Carin Hartman

De Bijbelteksten zijn ontleend aan NBV21 © 2021

Tekstverwerking

Marian Kamerma en Riet Ouwehand